

Μια μέρα όταν ο Τοτός ήταν στο σχολείο η δασκάλα τους είπε: «Παιδιά αύριο θα φέρετε όλοι σας από ένα ζωάκι.» Την επόμενη μέρα όλα τα παιδιά ήταν στη τάξη με ένα ζωάκι εκτός από τον Τοτό, που έλειπε. Η δασκάλα ρώτησε τα παιδιά μήπως έχουν δει τον Τοτό και τα παιδιά απάντησαν πως δεν τον έχουν δει. Αφού η δασκάλα συνέχισε το μάθημα ρωτώντας τι φωνή έχει το ζωάκι που έφερε το κάθε παιδάκι, λίγο αργότερα έξω από την πόρτα ακουστήκαν να σέρνονταν αλυσίδες.

Ενώ η δασκάλα κοιτούσε με περιέργεια ο Τοτός με μια δυνατή κλωτσιά άνοιξε την πόρτα και λέει στη δασκάλα του: «Καλημέρα κυρία, έφερα το ζωάκι μου!» και αφού η δασκάλα του κοίταξε καλύτερα είδε τον πάππου του αλυσσοδεμένο και λέει στον Τοτό:

«Αυτός είναι ο παππούς σου!» και ο Τοτός της απαντάει: «Όχι, είναι τσακάλι, κοιτάξτε και θα σας το αποδείξω!»

Ο Τοτός γέρνει και ρωτάει τον παππού του:

«Ε, παππού, πόσο καιρό έχεις να *αμήσεις;» και ο παππούς απαντάει: « Ουουου...!!!»

Κάνει επιθεώρηση στην τάξη του Τοτού ο επιθεωρητής που θέλει να εκθέσει την δασκάλα. Η δασκάλα έντρομη έχει προειδοποιήσει όλα τα παιδιά να είναι προσεκτικά και να απαντούν γρήγορα και συνιστά στον Τοτό να είναι κόσμιος....

Αρχίζει λοιπόν την επιθεώρηση ζητώντας σε ότι ρωτά να του βρίσκουν το αντίθετο και γρήγορα. Κάνοντας βόλτες με τα χέρια πίσω ο επιθεωρητής σταματά απότομα δίπλα στον Γιαννάκη και ρωτά:

-Άσπρο;

-Μαύρο! απαντά αστραπιαία ο Γιαννάκης. Συνέχισε ο επιθεωρητής σταματώντας δίπλα στην Αννούλα:

-Μέρα;

-Νύχτα! απαντά γρήγορα η Αννούλα.

Εντυπωσιασμένος αλλά και εκνευρισμένος ο επιθεωρητής αναρωτιέται τι να ρωτήσει που να μην το απαντήσουν για να εκθέσει τη δασκάλα... Σκέφτεται...Σκέφτεται και αποφασίζει να ρωτήσει κάτι που να μην έχει αντίθετο...

Χαρούμενος και σίγουρος για τη νίκη του σταματά απότομα δίπλα στον Τοτό και ρωτά:

-Αρνιόμουνα;

-Κατσικόπουτσες... απαντά θριαμβευτικά ο Τοτός, κοιτάζοντας με χάρη τη δασκάλα του...

Ο Τοτός με τον μπαμπά του στο αυτοκίνητο. Ο μπαμπάς περνάει με κόκκινο και γυρνάει κάποιος από ένα αμάξι και του λέει:

- Τι κάνεις, ρε *ουνί;
- Μπαμπά, σε είπε «*ουνί»!
- Τι είναι αυτά που λες παιδάκι μου, Χωνί με είπε!
- Μπαμπά, τι είναι «χωνί»;
- Είναι ένα πράγμα που το χρησιμοποιούμε για να βάλουμε σε ένα μπουκάλι λάδι.
- Μπαμπά, τι είναι λάδι;
- Λάδι είναι ο χυμός ενός φυτού που λέγεται ελιά.
- Μπαμπά, τι είναι ελιά;
- Ελιά είναι ένα δέντρο που φυτρώνει στη γη.
- Μπαμπά, τι είναι γη;
- Καλά, «*ουνί» με είπε!!!

Λέει ο πίσω:

- Τι έκανες, ρε μαλάκα; Τον πάτησες τον άνθρωπο.

Λέει ο Τοτός:

- Ξέρεις από βέσπα;

- Όχι!

Τοτός: -Ε, σκάσε λοιπόν!

Συνεχίζουν τον δρόμο τους και πατάνε μία γριούλα.

Λέει ο πίσω:

- Τι έκανες, ρε μαλάκα; Την πάτησες την γιαγιά!

Λέει ο Τοτός:

Τοτός: Ξέρεις από βέσπα;

- Όχι!

- Ε, σκάσε λοιπόν!

Συνεχίζουν τον δρόμο τους, και απέξω από το σχολείο πατάνε ένα παιδάκι.

Λέει ο πίσω:

- Τι έκανες, ρε μαλάκα; Το πάτησες το παιδί!

Λέει ο Τοτός:

Τοτός: Ξέρεις από βέσπα;

- Ε, ναι, ρε μαλάκα, ξέρω!

Τοτός: Ε, πες μου που είναι το φρένο, ρε μαλάκα!!!

Ο πατέρας του Τοτού έχει 3 παιδιά:

Τον Μούτσο...

Το Λούτσο...

και τον ;

Τον Τοτό, βρε παιδιά!!! Πάντως μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεστε...

Ήταν ο Τοτός και μπαίνει τρέχοντας μέσα στο σπίτι του και λέει:

- Μαμά, μαμά, πήγαινε γρήγορα στο *πουρδέλο.
Μπάμ! Τρώει μία σφαλιάρα από την μαμά.
Πάει τρέχοντας στον μπαμπά:
- Μπαμπά, μπαμπά, πήγαινε γρήγορα στο *πουρδέλο.
Μπάμ! Τρώει μία σφαλιάρα και από τον μπαμπά.
Πάει τρέχοντας στην γιαγιά:
- Γιαγιά, γιαγιά, πήγαινε γρήγορα στο *πουρδέλο.
Μπάμ! Τρώει μία με την μαγκούρα και από την γιαγιά...
-Αμάν μωρέ, λέει αγανακτισμένος ο Τοτός. Τι με βαράτε όλοι σας; Είναι αναισθητός ο παππούς στο *πουρδέλο!

Είναι ο Τοτός στην Αμερική και πεινάει. Τα εστιατόρια όμως έχουν κλείσει και το μόνο που βλέπει ανοιχτό είναι είναι ένας πλανόδιος με μια πινακίδα που γράφει: "HOT DOG".

Ανοίγει ο Τοτός το λεξικό του να δει τι είναι αυτό, βλέπει "HOT=ΖΕΣΤΟ". Ψάχνει και το υπόλοιπο. "DOG=ΣΚΥΛΟΣ". "Ε," σκέφτεται ο Τοτός, "με την πείνα που έχω εγώ και τον δικό μου σκύλο θα έτρωγα!"

Αγοράζει ένα hot-dog, το ανοίγει περίεργος, και λέει:
-Όχι ρε, γκαντεμιά! Από όλο τον σκύλο το πουλί του μου έτυχε;

Τοτός: Μπαμπά, αρχίδει, αρχίδει!

Νευριασμένος, του λέει ο μπαμπάς: «Τι λόγια είναι αυτά ρε κωλόπαιδο;»

Τοτός: -Αρχίδει να χιονίζει, ρε μπαμπά!

Ο Τοτός βλέπει την γιαγιά του στο σαλόνι να κάθεται γυμνή και την ρωτάει:

-Βρε γιαγιά γιατί είσαι γυμνή;

Και του λέει η γιαγιά:

-Δεν είμαι γυμνή παιδί μου, φοράω το φόρεμα του έρωτα δεν βλέπεις;

Και ο Τοτός απαντάει:

-Και καλά, δεν μπορείς να το σιδερώσεις τουλάχιστον;

Η δασκάλα παρουσιάζει στα Αμερικανάκια έναν καινούριο συμμαθητή τους, τον Ιάπωνα Σακίρο Σουζούκι και το μάθημα αρχίζει με μικρές ερωτήσεις ιστορίας.

-“Για να δούμε λοιπόν, πόσο καλοί είστε στην αμερικανική ιστορία;”, λέει η δασκάλα.

-“Ποιος είπε «δώστε μου ελευθερία ή δώστε μου θάνατο»;” Κάποιοι μουρμουρίζουν αλλά κανείς δεν σηκώνει το χέρι του, εκτός από τον καινούριο:

-“Ο Πάτρικ Χένρυ το 1775 στη Φιλαδέλφεια”, απαντά.

-“Μπράβο Σουζούκι, και ποιος είπε: ‘Κυβέρνηση του λαού, από το λαό και για το λαό;’ ξαναρωτά την τάξη η δασκάλα.

-“Ο Αβραάμ Λίνκολν, το 1863 στο Γκέτυσμπουργκ”, απαντά και πάλι ο Σουζούκι.

Η δασκάλα κοιτάζει αυστηρά την τάξη και λέει:

-“Ντροπή σας! Ο Σουζούκι είναι Γιαπωνέζος και ξέρει την αμερικανική ιστορία καλύτερα από σας!”.

Τη σιωπή στην τάξη σπάει μια μικρή φωνή από τα πίσω θρανία:

-“Ρε δεν πάτε να *αμηθείτε όλοι, μαλάκες Γιαπωνέζοι!”

-“Ποιος το είπε αυτό;” ρωτάει αυστηρά η δασκάλα.

Ο Σουζούκι σηκώνει το χέρι του και χωρίς να περιμένει λέει:

-“Ο στρατηγός Μακάρθουρ, το 1942, στη διώρυγα του Παναμά και ο Λι Ιακόκα, το 1982 στη γενική συνέλευση της Τζένεραλ Μότορς.”

Η τάξη βυθίζεται στη σιωπή.

-“Θέλω να ξεράσω”, ακούγεται μια ξεψυχισμένη φωνή.

-“Ποιος το είπε αυτό;” ξαναρωτάει με το ίδιο βλοσυρό ύφος η δασκάλα.

Και ο Σουζούκι πετάγεται πάλι:

-“Ο Τζορτζ Μπους ο πρώτος, στον πρωθυπουργό Τανάκα κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο Τόκιο το 1991”.

Ένας μαθητής σηκώνεται όρθιος και ξεσπάει:

-“Ρε δε μας παίρνεις καμιά *ίπα, λέω ‘γω!!!”

Και ο Σουζούκι, ψύχραιμα:

-“Μπιλ Κλίντον στη Μόνικα Λεβίνσκι, το 1997, στο οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου”.

Δυο τρεις μαθητές πετάγονται και φωνάζουν:

-“Αει *αμήσου, ρε μαλακισμένο, Σουζούκι!”.

Ατάραχος ο Γιαπωνέζος:

-“Βαλεντίνο Ρόσι, παγκόσμιο πρωτάθλημα μοτοσικλέτας, ράλι Νότιας Αφρικής, το 2002”.

Κόλαση στην τάξη, οι μαθητές ουρλιάζουν και πετάνε καρέκλες, η δασκάλα έχει σωριαστεί λιπόθυμη και ξαφνικά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ο διευθυντής:

-“Ε, μα την Παναγία δεν έχω ξαναδεί τέτοιο μπουρδέλο”. Και στο βάθος ακούγεται πάλι η φωνή του Σουζούκι: “Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Γεώργιος Παπανδρέου το 2009, στο πρώτο υπουργικό συμβούλιο της κυβέρνησής του.”

Δασκάλα: Παιδιά, θέλω να μου πείτε λεξούλες από "Π".
Τοτός: Κυρία, κυρία κυρία! Να πω, να πω, να πω!
Η δασκάλα σκέφτεται: «Ωχ, θ' αρχίσει πάλι τα πρόστυχα».

-Αννούλα, πες μας καλύτερα εσύ.

Αννούλα: - *ούτσα!

Ο Τοτός γυρνάει από το σχολείο και λέει στον πατέρα του:
- Σήμερα ο δάσκαλος με τιμώρησε για κάτι που είπα στην τάξη!

- Και τι ακριβώς είπες; τον ρωτά ο πατέρας του.
- Να, με ρώτησε πόσο κάνει 3 επί 2 και εγώ είπα 6.
- Μα αυτό είναι σωστό! αναφώνησε ο πατέρας του.
- Ναι, μετά με ρώτησε πόσο κάνει 2 επί 3.
- Και πού στο διάολο είναι η διαφορά, ρε *ούστη μου;
- Αυτό είπα κι εγώ!!!

Ένας σχολικός σύμβουλος, θέλοντας να διαπιστώσει μέχρι που φτάνει η αντίληψη των μαθητών, τους ρωτά:
- Αν ένας δρόμος έχει 200 μέτρα μήκος και 10 μέτρα πλάτος, τότε πόσο χρονών είμαι;

Όλοι σωπαίνουν... ξαφνικά πετάγεται ο Τοτός:

- 44, κύριε!

- Μπα! Πράγματι, έτσι είναι... μα πώς το κατάλαβες;
- Απλούστατα, ο αδερφός μου είναι 22 και λέει λιγότερες μαλακίες!